



Kronhede Forsamlingshus

En stærk historie fra fortiden, som vi bruger i nutiden – og helst skal føre videre til fremtiden....

Forsamlingshuset blev rejst af beboere i Torsted nordre sogn og omegn i årene 1924-1925.

Forud var gået flere års møjsommelig opsparing i en klippefast tro på, at et hus til fælles glæde og gavn for alle generationer var både slid og afsavn værd. På trods af trange kår bidrog langt de fleste på den fattige og tyndt befolkede egn til husets opførelse ved køb af en halv eller en hel andel til hhv. 25 og 50 kroner.

Af indsamlingslisterne - fundet i en kasse med gamle papirer indleveret af et tidligere medlem af bestyrelsen i Selskabet "Kronhedens Forsamlingshus - fremgår, at størsteparten af andelshaverne måtte afdrage kvartalsvis i flere år, for at få råd til den halve eller hele andel de havde tegnet sig for.

Den 29. marts 1925 kunne andelshaverne endelig med stolthed og glæde indvie forsamlingshuset og den stærke drivkraft i husets tilblivelse - ildsjælen og foregangsmanden Hans Kristian Kristensen, Fejsøhus - konkludere, at hans vision var blevet til virkelighed efter mere end 5 års ihærdig og viljestærk indsats.

I snart 100 år har Kronhede Forsamlingshus spillet en væsentlig rolle som ramme for menneskers fællesskab, hvad enten vi taler om fællesskabet mellem de mennesker der bor på egnen, eller de mennesker der søger til udefra, fordi de har en særlig tilknytning til huset og dets smukke og unikke omgivelser.

Man kan undre sig over, hvordan et forsamlingshus, der ligger så langt ude på landet, er blevet bevaret gennem så mange år og ydermere været i brug efter samme næsten universelt gældende og gentagne mønster uden ophør. Især når man ser på, hvor mange forsamlingshuse, der er revet ned i Danmark gennem de seneste år.

Det er som om Kronhede Forsamlingshus har ligget i en tidslomme, hvor traditionen har været – og stadig er – det bærende element i husets eksistens. Dette hvad enten man taler om de begivenheder, man stadig mødes om i huset eller det faktum, at det er - og altid har været – lokale frivillige hænder, der har passet og istandsat forsamlingshuset.

Som Kronhede Forsamlingshus står nu, bærer det præg af tidens tand og mange års brug.

En gennemgribende istandsættelse er påkrævet, hvis huset skal bringes videre til fremtiden.

Argumentet for at forsøge at skaffe midler til en gennemgribende istandsættelse skal findes i den stærke historie om husets tilblivelse og det faktum, at forsamlingshuset stadig spiller en meget væsentlig rolle som ramme for fællesskabet og for de traditioner, der har været i og omkring huset altid.

Da jeg i foråret 2016 blev gjort opmærksom på, at forsamlingshuset var i en sådan stand, at dets fortsatte eksistens var truet, satte jeg mig for at lære husets historie at kende.

Jeg vil rette en stor tak til Agner Andersen, som scannede og sendte kopi af den gamle forhandlingsprotokol til mig. Materialet har været en uvurderlig hjælp i argumentationen for, at der skal bevilges statslige og kommunale puljemidler til en gennemgribende istandsættelse.

Ligeledes en stor tak til alle de mennesker, der har bidraget med oplysninger og gode historier fra egnen – heriblandt Sonja og Henning, der er Hans Kristian Kristensens børnebørn, og familien Holmgaard, der tilsammen har et stort kendskab til egnen og de mennesker, der har boet her igennem årene.

Sidst men ikke mindst en stor tak til min mor, Benta Møller Kjærgaard, fordi hun gjorde opmærksom på, at det stod skidt til med forsamlingshuset, samt til andelshavere i Selskabet "Kronhedens Forsamlingshus" og bestyrelsen for Foreningen Kronhede Forsamlingshus for at betro mig den værdifulde opgave, at forsøge at rejse midlerne til at redde vores kulturarvestykke Kronhede Forsamlingshus.

Der er ingen garanti for succes - men det er mit inderlige håb at vi lykkes!

Hanne Schmidt Møller Kjærgaard